

## Snevalsen i let omskrivning



Når vor arbejdsdag er endt  
og vi er til hjemmet vendt,  
tar vi os et hurtigt bad  
og så får vi os lidt mad.  
Snart vi sætter på et bånd  
og vi venter hånd i hånd  
når musikken spiller op  
går en sitren igennem vor krop.  
så går dansen rundt om vores spisebord  
det os begge mor' – nynner med i kor  
på de skønne folkedansemelodier  
det er lystigt og dejligt, vi begge så glade bli'r

Førhen havde vi hver sit  
jeg gik til lidt gymnastik  
han til mat'matik og sprog  
for han ville være klog  
Men så blev vi enig' om  
at find' frem til noget som  
var for begge to – men hvad?  
no't som kunne gør' os så glad  
Og så spekulered' vi den halve nat  
og så sa' jeg: ” skat, - det er logisk at  
det at danse kan vi være fælles om  
så nu kridter vi sko'ne, til dans vil vi gå, - ja kom”

Sku' det så vær' rock - ballet?  
med lidt lændevid og spjæt?  
blive ør på sjæl og krop?  
nej, - den tanke gav vi op.  
Vi lidt square-dance prøved på  
kun to år det kunne gå  
for det der med ”right” og ”left”  
var besværligt, ja – hold da kæ..  
Og så gik vi til moderne dans to år  
det var pinligt når, - vi så ud som får  
der var ved at skvatte på en frossen dam  
så vi meldte os fra ja, - min mand og så hans madam

Men et særligt efterår  
en idé så god vi får  
”folkedans må være det  
vi måske ku' bruges te”  
Da vi først var godt begyndt  
var det bare skæppeskønt  
Polka rundt, og én, to tre  
hopsa, vals – vi kom til at sve'  
Når vi alle sammen står i sluttet krans  
til lidt folkedans, - gi'r det liv og glans.  
Og vor hverdag bliver lys ved tanken på  
at om torsdagen vi til vor dejlige folkedans gå.